

**De strijd tusschen
Nat.-Socialisme en Fascisme
eenerzijds
en
Kapitalisme en Bolsjewisme
anderzijds.**



VORMINGSBLAD VOOR FUNCTIONARISSEN.
Uitgave Afd. 10 (Vorming) van de Nationaal-
Socialistische Beweging in Nederland. ◆





VOORWOORD.

Het is de bedoeling, dat naast het Vormingsmaandblad „Ontwakend Volk”, dat binnenkort zal worden omgewerkt tot een vormend orgaan voor alle leden der Beweging en de spoedig verschijnende Vormingshandleidingen, die eveneens voor alle leden zijn bestemd, op ongeregelde tijden „Vormingsbladen voor Functionarissen” zullen uitkomen, waarin bepaalde vraagstukken worden belicht. Deze Vormingsbladen zijn niet voor verspreiding onder de leden bestemd, doch dienen uitsluitend om den functionarissen, vooral den vormingsleiders en sprekers, materiaal te verschaffen en hun inzicht op bepaald gebied te verruimen. Naast „Nieuw-Nederland” zullen zij dus bijdragen tot de Vorming van de functionarissen. Het eerste van deze Vormingsbladen wordt U hierbij aangeboden. Het houdt naast een principieele uiteenzetting een serie aanhalingen in uit redevoeringen en artikelen, die als documentatie-materiaal dienst kunnen doen.

Aan de Districtsvormingsleiders wordt opgedragen, zoo spoedig mogelijk Vormingsbijeenkomsten te beleggen, waarop het in het Vormingsblad behandelde onderwerp aan alle leden wordt uiteengezet.

Meerdere exemplaren van dit Vormingsblad kunnen aan Afd. 10 (Vorming) worden aangevraagd.

Hoofd Afd. 10 (Vorming):

Dr. R. VAN GENECHTEN.

DE STRIJD TUSSCHEN NATIONAAL-SOCIALISME EN FASCISME EENERZIJD EN KAPITALISME EN BOLSJEWISME ANDERZIJD.

Nu Rusland het masker heeft afgeworpen, nu voor het eerst in dezen oorlog de fronten klaar en duidelijk tegenover elkander staan, verdient het aanbeveling ons te bezinnen op het feit, dat door ons de tegenwoordige ontwikkeling reeds jaren lang is voorzien omdat ons Nationaal-Socialisten steeds klaar voor oogen heeft gestaan, dat kapitalisme en bolsjewisme in wezen hetzelfde zijn. Beiden zijn kinderen van de Fransche revolutie, met haar leuze „Vrijheid — Gelijkheid — Broederschap”, waarvan Groen van Prinsterer reeds schreef in zijn gelijknamig boek (II pag. 12):

„**VRIJHEID**”: omverwerping van het gezag.

„**GELIJKHEID**”: vernietiging van hetgeen in den natuurlijken loop der samenleving is tot stand gekomen.

„**BROEDERSCHAP**”: verdrukking, en zoo noodig moord, aan elk die geen medewerker der ongerechtigheid zijn wil.

Niet voor niets stelden wij reeds in 1937 het Nederlandsche Volk voor de keuze „Mussert of Moskou”.

In zijn brochure „Nederland waarheen” noemt kam. N. Oosterbaan de „Hoofdzonden van den modernen tijd”:

Het **Humanisme**, omdat het den mensch heeft gezet op den troon van God.

Het **Modernisme**, omdat het de eeuwige waarheden vlottend heeft gemaakt.

Het **Rationalisme**, omdat het de waarde der beperkte menselijke rede grenzenloos heeft overschat.

Het **Individualisme**, omdat het het „IK” verheven heeft tot eenige maatstaf van denken en doen.

Het **Materialisme**, omdat het den mensch heeft neergedrukt in het slijk en aan het dier gelijk gemaakt.

De **Democratie**, omdat zij door de onbeperkte uitleving der indi-

vidueele instincten Staat en Maatschappij uiteen heeft gescheurd en den weg baant voor:

Het **Communisme**, dat als voleinding al dezer satanische krachten het Rijk van den Anti-Christ over de geheele wereld doet zegevieren.

Kam. van Genechten bewijst in „De Zelfmoord van het Kapitalisme”, dat het verstarde kapitalisme als logisch gevolg moet leiden tot Communisme, indien niet bijtijds wordt ingegrepen.

Ook de Leider heeft in het extra-nummer van Volk en Vaderland van 23 Zomermaand 1941 klaar uiteengezet dat de ontwikkeling in Europa een volkomen logische is en voorts welke beteekenis de botsing tusschen de Joodsch-kapitalistisch-bolsjewistische en de nationaal-socialistisch-fascistische wereld heeft.

„Tegenover elkaar staan”, zoo schrijft de Leider „de oude wereld, gegrond op de beginselen der Fransche revolutie, die van het individualisme, de parlementaire democratie en het kapitalisme met als consequentie het marxisme en het communisme en de nieuwe wereld, gegrond op de beginselen van het nationaal-socialisme en het fascisme, dat wil zeggen, de volksche waarden, die ieder volk doen leven naar eigen aard, zeden en gewoonten, in vrede en samenwerking naast elkaar”.

Kapitalisme en bolsjewisme spruiten voort uit de dwaalleer van het humanisme, dat den mensch leerde: „Gij zijt vrij, Uw denken is vrij, Uw voelen is vrij. Gij hebt geen andere banden dan die, welke Gij Uzelf aanlegt, en van alle banden, die God in U gelegd heeft, moet Gij U bevrijden. Gij kunt den band van den Schepper verbreken. Gij kunt U losmaken van den Schepper, van Uw ras, Uw volk en Uw gezin. Van het bedrijf, waarin Gij Uw heele leven werkt. Slechts die vereeniging die Uw verstand U zegt doelmatig te achten, kunt Gij vrijwillig en voor een bepaalden tijd aangaan. Ook in hun resultaten zijn bolsjewisme en kapitalisme gelijk. In beide gevallen immers komen economische en politieke macht in één hand. Bij het kapitalisme (democratie), maken de economische machthebbers zich meester van de politieke macht, bij het bolsjewisme maken de politieke machthebbers zich meester van de economische macht. In beide systemen staan de joden aan den top, in beide gevallen is de mensch alleen een werktuig, in beide stelsels is het geheele leven op rationalisme ingericht en heeft men den mensch inderdaad losgemaakt van zijn bindingen. Kapitalisme en bolsjewisme monden uit in een tyrannie van enkelen over miljoenen slaven.

Hiertegenover wil Europa onder leiding der Germaansche volken zich ordenen, met eerbiediging van de banden die de menschen binden, met erkenning van de waarde van de persoonlijkheid, in-geschakeld in het grootere geheel. Dit is het nationaal-socialisme of fascisme.

De strijd van Duitschland tegen Rusland moet, nadat met Engeland het kapitalisme uit Europa verdreven is het bolsjewisme uit ons werelddeel verdrijven.

Waarom heeft Hitler Rusland niet onmiddellijk aangepakt?

In de eerste plaats niet, omdat er inderdaad symptomen aanwezig waren, die de hoop konden wettigen dat de ontwikkeling in Rusland op gunstige wijze verliep. Bovendien echter niet, omdat de tactiek van het nationaal-socialisme is, zijn vijanden te verdeelen en niet ze te vereenigen. Het nationaal-socialisme verwezenlijkt zijn geheele programma, maar doet dit op weloverwogen wijze, stap voor stap.

Ook tegen het Nederlandsche nationaal-socialisme hebben zgn. radicale kringen, die zich als vrienden voordoen, maar in werkelijkheid vijanden zijn, herhaaldelijk verwijten gericht, omdat het niet „consequent” genoeg was. Het nationaal-socialisme pakt echter de problemen achter elkaar aan, wanneer zij daar rijp voor zijn.

Zoo is ook de geniale Führer van het Duitsche volk, terwijl Duitschland in een ring van vijanden lag, er in geslaagd, die vijanden achter elkaar te verslaan. De Führer hield er hierbij rekening mede, dat een der wezenskenmerken van het kapitalisme de ontrouw is. Op de ontrouw van Engeland heeft hij gerekend, en het is gebleken dat zijn politiek de juiste is geweest. Engeland heeft achtereenvolgens den Negus, Republikeinsch Spanje, Tsjecho-slowakije, Polen, Noorwegen, Nederland, België, Frankrijk (dat het nu zelfs bestrijdt), de Serven en de Grieken verraden en het zal op dezelfde wijze Rusland in den steek laten. De ontrouw bereidt dus den ondergang van de kapitalistische wereld.

In drieërlei opzicht zal de overwinning van Rusland een bevrijding van Europa beteekenen:

1. Omdat na het kapitalisme het bolsjewisme verdreven zal zijn.
2. Omdat Europa economisch onafhankelijk wordt, en het nog slechts een vraagstuk van organisatie is om ons werelddeel op zichzelf te doen bestaan.
3. Omdat het gevaar van de verslaviseering van Europa wellicht definitief wordt voorkomen, en zeer zeker voor langen tijd tot

staan wordt gebracht. Deze verslaviseering dreigde, doordat de geboortecijfers in de Germaansche landen regelmatig terugliepen terwijl zij in de Slavische landen voortdurend toenamen. Wij kunnen op ons eigen land wijzen, waar in 1876 het geboortecijfer 37.1 per 1000 inwoners bedroeg, terwijl dit cijfer in 1935 was gedaald tot 20.2 per 1000 inwoners. (Wij verwijzen voorts naar „De Zelfmoord van het Kapitalisme”).

Wij willen dat bij deze bevrijding van Europa ons Nederlandsche volk niet passief zal blijven. Wij willen, dat het zelf zijn lot in eigen hand zal nemen, door mede te werken aan den opbouw van het nieuwe Europa. En wij zijn nu eenmaal niet stom genoeg, om te gelooven dat deze plaats in Europa veroverd kan worden met het dragen van uitgezaagde dubbeltjes, het roepen van Ozo, en het in de lucht steken van twee vingers. Wij willen samenwerken met het groote Germaansche broedervolk, wij willen deelhebben aan zijn strijd, omdat dit de eenige wijze is, waarop wij als vrije menschen recht hebben om te deelen in de overwinning.

Wij willen de groote eigenschappen van ons volk ten bate van ons eigen volk én van Europa aanwenden, wij willen onze plaats als boeren, tuinbouwers en veetelers blijven innemen, wij willen als scheepsbouwers en inpolderaars onze historische rol vervullen, wij willen straks mede leiding geven bij het in exploitatie brengen van nieuwe gebieden, omdat wij onze bekwaamheid als kolonisatoren hebben bewezen. Wij willen meevechten voor het nieuwe Europa, door in Waffen SS. of N.S.K.K. schouder aan schouder te staan met onze Duitse vrienden, en door het Nationaal-Socialisme in Nederland te verwezenlijken.

Om aldus volgens de woorden van den Rijkscommissaris en den Leider „Nederland als vrij volk zijn plaats te geven tusschen de Germaansche en de overige Europeesche volkeren”.

HOOIMAAND 1941.

27 JUNI 1941.

Dr. SEYSS-INQUART:

Ik zelf beschouw onze betooging als het uitgangspunt van de nationaal-socialistische reorganisatie ook in Nederland, die thans nu de beslissing in het Oosten valt, ook hier aangepakt moet worden. Daarom zijn alle inrichtingen en politieke ideeën, die reactionnair een nieuwe ontwikkeling willen tegenhouden, en vooral die, welke eens tot helpers van het marxisme zijn geworden, of zich de hulp van het marxisme lieten welgevalen, een beletsel voor een gelukkige toekomst. Wij zullen ze opruimen en voor het Nederlandsche volk den weg vrijmaken voor deelneming aan den nieuwen opbouw. Het Nederlandsche volk moet in volledige gelijkgerechtigheid en met bijzondere erkenning van zijn bekwaamheden de hem toekomende plaats innemen en het zal zijn eigen geluk en zijn welstand bevorderen, als het zich van den binnengedrongen Jood-schen, kapitalistischen, ten deele reeds nihilistischen en bolsjewistischen, maar evenzeer van den verouderden reactionnair geest en dwang bevrijdt en indien gij, nationaal-socialisten, geloovig en vol vertrouwen op de voorzienigheid en haar bestuur, de goede geesten bindt, die uw vaderen reeds eenmaal uw geestelijke en volksche geaardheid in den strijd deden handhaven.

Ik groot de Duitsche en Nederlandsche nationaal-socialisten.

Heil Hitler!

Ir. MUSSERT:

Wij zijn er trotsch op, dat vele duizenden onzer volksgenooten in de „Standarte Westland” van de SS en het Nationaal-socialistische autocorps deelnemen aan den veldtocht tegen de bolsjewisten. Nederland is althans vertegenwoordigd. Dagelijks smart het ons, dat niet een goed georganiseerd, goed geoefend Nederlandsch leger onder flinke leiding naast het Duitsche, Roemeensche en Finsche leger kan staan. Ons met onzen nationalen trots, ons die niet gewoon zijn aalmoezen te krijgen, ons bekommert het dat Duitschland nu weer bijna alles alleen moet doen. Indien ons volk in den verkiezingsstrijd van 1937 ons had geloofd, dan zouden wij van 10 tot 15 Mei 1940 niet tegenover elkaar hebben gestaan, dan zouden niet duizenden in een broederoorlog gevallen zijn, doch dan had thans het Nederlandsche volk schouder aan schouder met den Duitscher gestaan. Het heeft niet zoo mogen zijn. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar gelukkig is het toch zoover gekomen, dat er in het Nederlandsche volk een kern gebouwd is, die volkomen begrip heeft voor de worsteling tusschen de goede en de duivelsche machten, een kern die onwrikbaar vaststaat in haar overtuiging, die het Nederlandsche volk steeds meer probeert te winnen, die blij van zin en in vol vertrouwen de noodzakelijke offers draagt, die God dankt, dat hij voor de instandhouding van Europa mannen als Hitler en Mussolini heeft gezonden.

In naam van deze steeds meer groeiende, steeds krachtiger kern van het Nederlandsche volk zeg ik u, mijnheer de rijkscommissaris: het Duitsche volk kan op ons rekenen als op zijn trouwsten broeder.

Hou Zee!

De Leider schrijft in Volk en Vaderland van 23 Zomermaand 1941 o.m.: ♦

„Anderhalf jaar geleden was Finland in ieders gedachten en op ieders lippen. Wij, Nederlanders, leefden den heldenstrijd van dit kleine, dappere volk tegen den geweldigen kolos volkomen mede. In de kerken stroomden de menschen tezamen om God te bidden dat Hij uitkomst zou zenden voor het benarde Finsche volk.

Welnu, de bede is verhoord. Duitschland en Roemenië zullen Finland bijstaan om het land te herstellen en de Russen te verjagen. Diegenen, die deze bidstonden organiseerden en bijwoonden uit werkelijk innerlijken drang naar gerechtigheid, uit liefde dus, zullen nu God danken dat Hij de bede heeft verhoord en Hitler heeft uitverkoren om het zwaard der gerechtigheid te hanteeren. De schijn-vromen, de politieke Christenen, die den strijd van Finland gebruikten als middel om den haat tegen Duitschland te vergrooten, die zullen God niet danken, maar die zullen God verwijten in stilte, dat Hij Hitler gezonden heeft inplaats van Churchill. Zulken zijn er en hun Godslastering schreit ten hemel. Anderen zullen er zijn, de volwassenen met de kinderhersen, die in den veldtocht tegen Rusland, het begin van den ondergang van Duitschland zien. Zij herinneren zich de historie van Napoleon, zij zoeken in den atlas naar de Berezina. Tot dezulken moge ik de bescheiden opmerking richten, dat sinds Napoleons troepen naar Moskou liepen er iets veranderd is: er zijn n.l. automobielen en vliegtuigen gekomen en die gaan sneller dan een mensch of een paard loopen kan.

Voorts moge ik hun de vraag stellen of zij er wel eens over nagedacht hebben, wat er van Europa zou overblijven als het eerst werd uitgehongerd, daarna tot slagveld werd gemaakt en tenslotte werd overstroomd door bolsjewistische horden. De vraag stellen is haar beantwoorden, n.l. van Europa zou niets meer overblijven dan een puinhoop en de Europeesche cultuur zou ondergaan in den chaos. Ik weiger te gelooven, dat er velen zullen zijn, zoo verblind door haat en zoo gespeend van verantwoordelijkheidsgevoel, dat zij dit zouden wenschen.

Aan ons aller deur klopt de vraag: Zijt gij vóór de Engelsche plutocraten, de Amerikaansche Joden en vrijmetselaars, de Russische bolsjewieken of zijt gij vóór Duitschland, Italië, Roemenië, Finland, dus vóór Europa, dus vóór eigen Vaderland?"

UITSPRAKEN VAN DEN LEIDER MET BETREKKING TOT HET BOLSJEWISME.

Verzameld door den persdienst van de N.S.B.

In de „Bronnen” van het Nationaal-Socialisme.

Ons, nationaal-socialisten, is het klare inzicht gegeven dat een volk twee doodsvijanden heeft: het kapitalisme en het marxisme, die elkaar in schijn bestrijden, maar in wezen elkaar aanvullen en noodig hebben.

Uit 3e bron.

Tegen het steeds meer verbleekende, misvormde beeld van een wereld, bevolkt door proletarische, ontwortelde massa's zonder Godsdienst, zonder volk, zonder vaderland, stelt de nationaal-socialist klaar en duidelijk: zijn waarlijk socialistische volk van arbeiders van hoog tot laag, die met elkander en naast elkander als goede volksgenooten, ieder naar beste weten en kunnen, arbeiden aan de instandhouding van het geheel, hun volk, in vrijheid levend in hun vaderland.

Uit 3e bron.

Het nationaal-socialisme heeft de vaan van de eer van den arbeid in de eene hand, terwijl de andere hand het zwaard hanteert, dat kapitalisme en marxisme zal vernietigen.

Uit 3e bron.

OVER DEN STRIJD TEGEN HET COMMUNISME.

Mussert in „Volk en Vaderland” 14-1-'33.

Het is op den duur onbestaanbaar, dat een natie, die naar buiten een harden strijd om het bestaan heeft te voeren jaar in, jaar uit, met het geweer bij den voet moet blijven staan om het marxisme in toom te houden. Een natie, die dat dult, legt het op den duur tegen het marxisme af.

Rede van Mussert 12-5-'36.

Het z.g. democratische Europa van tijdens den oorlog en na de oorlogsjaren verdwijnt geleidelijk maar zeker om plaats te maken voor het nieuwe Europa, dat fascistisch, nationaal-socialistisch zal zijn of niet zal zijn. Voor dit nieuwe fascistische Europa wordt overal gestreden tegen het bolsjewisme, dat Europa probeert te overweldigen en te knevelen en dit doel reeds bereikt zou hebben als het alleen de z.g. democratie tegenover zich gevonden zou

hebben. De machten der duisternis hebben zich vereenigd in het communisme, dat zeer goed weet, dat alléén het nationaal-socialisme in staat is het te breken.

Rede van Mussert 12-5-'36.

De worsteling tusschen het communisme en het nationaal-socialisme is het allergrootste gebeuren van dezen tijd.

VoVa 5-6-'36.

Het gaat in dezen tijd voor ons geheele volk om de vraag **er op of eronder**. Het gaat om den **ondergang** in het goddelooze materialisme van het communisme of den **opgang** naar het herwinnen van de oude waarden, die de Schepper heeft gelegd in de ziel van ons volk.

OVER HET COMMUNISTISCH GEWROET.

Vova 14-1-'33.

Tegen den tijd, dat Rusland, door de vervolmaking van zijn industriele outillage gereed zal zijn voor het groote offensief naar het Westen, moet het Westen weerloos en zooveel mogelijk ontakeld zijn. Onder leiding en met stevigen steun van Moskou wordt hieraan doelbewust gewerkt.

Musserts landdagrede 12-10-'35 den Haag. (Volk en Vaderland 19-12-'35).

Kort en goed is het parool van Moskou: geleidelijke uitbouw der wereld-revolutie, door de Europeesche staten tegen elkander op te zetten, met de democraten aan te pappen — want via de democratie is hun doel te bereiken — en vooral het fascisme, hun eenigen vijand, te kraken.

Musserts landdagrede 12-10-'35 den Haag. (Volk en Vaderland 19-12-'35).

De grootste triomf van Moskou zou zijn een nieuwe oorlog, waarin de Europeesche staten elkander zouden vernietigen, opdat daarna Rusland, Europa zou veroveren.

Musserts Landdagrede 12-10-'35.

Kort en goed is het parool van Moskou: geleidelijke uitbouw der wereld-revolutie, door de Europeesche staten tegen elkaar op te

zetten, met de democraten aan te pappen — want via de democratie is hun doel te bereiken — en vooral het fascisme ('t ging toen om 't conflict Italië-Abessynië!), hun eenigen vijand, te kraken.

Zonder Italië en zonder Duitschland was Europa al tien jaren een kolonie van Moskou. Maar dwars door Europa ligt deze dam Rome-Neurenberg. Deze dam moet worden omsingeld en vernietigd, dan staat aan de uiteindelijke overwinning van Moskou niets meer in den weg dan een vermolmd liberalisme en een aftandsche democratie à la Kerenski, waarmee zonder bezwaar korte metten gemaakt kan worden.

Vernietiging van Italië, omsingeling van Duitschland, oorlog tuschen de Europeesche natiën, met als zeker gevolg de zegepraal van het bolsjewisme, ziedaar waar Moskou doelbewust op aanstuurt.

Musserts rede 12-5-'36.

Onherroepelijk komt het communisme in ieder land van Europa waarin niet bijtijds de politieke partijen verdwijnen om plaats te maken voor het nationaal-socialisme.

Musserts rede 12-5-'36.

Vanuit Moskou gaan de draden van de derde internationale naar alle deelen van de wereld, om het wereldbolsjewisme doelbewust te leiden naar de overwinning op alle volkeren der aarde.

VoVa 16-12-'38.

De hoofdstad van het joodsche volk is New York; Rusland is volkomen in hun macht; Engeland is voor hen een fort; Nederland is het meest vooruitgeschoven bastion. Het is voor ons Nederlanders geen prettig denkbeeld, noch een geruststelling te weten, dat wij leven in dit bastion, dat voorbestemd wordt tot eerste gevechts-terrein.

ITALIË EN DUITSCHLAND IN DEN EUROPEESCHEN STRIJD TEGEN HET COMMUNISME.

Mussert op 1 Dec. 1932 te Wageningen en op 2 Dec. 1932 te Groningen.

Er moet een nationaal-socialistisch-fascistisch West- en Midden

Europa komen dat een stevigen dam vormt tegen het communisme, anders worden wij onder den voet geloopt door het bolsjewisme. Het gaat om de Europeesche cultuur.

**Musserts Landdagrede 12-10-'35 den Haag.
(Volk en Vaderland 19-12-'35).**

Zonder Italië en zonder Duitschland was Europa al 10 jaar een kolonie van Moskou.

Musserts rede 12-5-'41.

Voor dit nieuwe fascistische Europa wordt vooral gestreden tegen het bolsjewisme, dat Europa probeert te overweldigen en te knevelen en dit doel reeds bereikt zou hebben als het alleen de z.g. democratie tegenover zich gevonden zou hebben. De machten der duisternis hebben zich vereenigd in het communisme, dat zeer goed weet, dat alleen het nationaal-socialisme in staat is het te breken.

VoVa 15-5-'36.

In Europa is de worsteling tusschen het communisme eenerzijds en het fascisme anderzijds in vollen gang. Italië, Duitschland en Portugal zijn gered van den communistischen chaos. Nu hebt Gij gezien, wat het Italiaansche volk in eendracht vermag: Gij kunt dus zelf op Uw vingers natellen, wat straks het eensgezinde Deutsche volk vermag.

VoVa 12-6-'36.

Levend zal worden het denkbeeld, dat de strijd tusschen de Midden- en West Europeesche volkeren niet anders is dan burgeroorlog, want wij Europeesche naties, behooren bij elkander. Wij zullen tezamen leven als wij niet tezamen door het wereldcommunisme willen worden vernietigd.

VoVa 14-8-'36.

Het communisme is overal hetzelfde over de geheele wereld. Het is overal Russisch.

VoVa 25-3-'37.

Daar waar het communisme is gestuit, is dit geschied door bewegingen die niet kerkelijk waren georganiseerd, maar ontstonden in

de harten der menschen, die door God ziende waren gemaakt, omdat Hij hun den blinddoek van het gezicht had genomen en hun de kracht had gegeven dien weg strijdende te gaan, dien Hij hun had gewezen.

TWEE WERELDEN BOTSSEN.

VoVa 16-12-'38.

Het joodsche volk is in vollen oorlog met Duitschland en Italië en de andere volkeren kunnen zich aan dien oorlog niet meer onttrekken, of zij willen of niet. De hoofdstad van het joodsche volk in New York. de sterkste burcht is de Vereenigde Staten. Rusland is volkomen in hun macht; Engeland is voor hen een fort. Nederland is het meest vooruit geschoven bastion. Het is voor ons, Nederlanders, geen prettig denkbeeld, noch een geruststelling te weten, dat wij leven in dit bastion, dat voorbestemd wordt tot eerste gevechtsterrein.

OVER DEN VOLKENBOND TE GÈNÈVE.

Musserts rede 12-5-'36.

De geheele politiek van Gènevè van het laatste jaar is niets anders dan het resultaat van een samenzwering van het communisme met de versleten democratie, die tezamen Italië door sancties wilden vernietigen en Duitschland wilden omsingelen.

VoVa 17-12-'37.

Op 30 Jan. 1935 aanvaardde Hitler de verantwoordelijkheid voor het Deutsche Volk; Rusland had in Duitschland afgedaan... In Duitschland was niets meer te beginnen (voor Sovjet-Rusland) dus op naar Gènevè om van Gènevè een podium te maken voor Russisch gebruik. Zonder blikken of blozen was Rusland van dat oogenblik af niet meer tegen den Volkenbond maar er vóór.

VoVa 17-12-'37.

De toetreding van Sovjet-Rusland tot den Volkenbond was een tactische manoeuvre van de eerste orde: zij werd gevolgd en aangevuld door het parool: Volksfront.

VoVa 17-12-'37.

Er is geen volkenbond. Er is een democratisch-marxistisch-communistische bond, gevestigd in Gènevè. Deze bond bereidt den

toekomstigen wereldoorlog voor tusschen het wereld-bolsjewisme aan de eene zijde en de fascistische, nationaal-socialistische volkeren aan de andere zijde. Het lid blijven van dezen bond beteekent partij zijn in dien toekomstigen oorlog.

VAN DE POLITIEKE PARTIJEN IN NEDERLAND.

VoVa 4-11-'38.

Als wij in de verkiezingsperiode zulke aandoenlijke platen zagen en leuzen lazen welke tot inhoud hadden, Willem de Zwijger, de onafhankelijkheid van land en volk, de toekomst van het volk, de vrijheid, de specifiek Nederlandsche eigenschappen en het Koningshuis, dan wisten wij, dat dit reclame was voor de politieke partijen, die betaald werd door het internationale Jodendom, door Moskou of door de Ite Internationale, door allen, die de ellende willen doen voortbestaan.

VoVa 16-12-'38.

Liever het communisme, dan het nationaal-socialisme, zeggen de heeren der z.g. rechtsche partijen, die weten, dat het communisme overal waar het de baas is, elken Godsdienst gewelddadig uitroeit door moord op groote schaal.

OVER NEDERLANDSCH-INDIE.

Musserts rede 7-9-'32.

Zonder de overzeesche gewesten zal ons volk tot bittere armoede vervallen en tenslotte als natie ondergaan. Dat beseft Moskou zeer goed. Vandaar zijn actie, er op gericht om Engeland, Frankrijk en ons uit de overzeesche gebieden te werpen. Zoo gauw als dat gelukt, valt Europa aan de ontbering ten prooi en kan Moskou hier de oogst binnenhalen.

OVER GODSDIENST EN GEZIN.

VoVa 15-5-'36.

Rusland is één fabriek geworden, met één directeur-generaal, Stalin en met vele millioenen slaven. Daar wordt enorm gewerkt in die fabriek en men heeft zich niets aan te trekken van de arbeiders. Gezin en Godsdienst zijn reeds grootendeels vernietigd, de arbeider is gebracht in een slavernij, waarvan men hier geen flauw besef heeft. Maar de fabriek produceert dag en nacht.

VoVa 29-10-'37.

De Christelijke kerken in den marxistischen, bolsjewistischen staat worden met wortel en tak uitgeroeid . . . Het zaad wordt vertrappt.

DE HOUDING DER KERKEN.

Zelfs nu nog lijken bepaalde kerkelijke kringen in Nederland, die hun politieke standje vóór hun geloof stellen, niet te willen inzien, dat de vernietiging van het Bolsjewisme ook voor het bestaan der kerken een volstreekte noodzaak is.

In het Zuiden is het voorgekomen, dat op een zusterschool een der zusters gebeden heeft „voor onze lieve Koningin en voor Stalin”. Het is misschien niet ondienstig het geheugen van deze menschen op te frisschen in verband met de beginselen en de handelingen van het Marxisme tegenover de kerken. Hieronder volgen eenige principieele uitspraken:

Godsdienst is de opium voor het volk. (Marx).

De bijl moet aan de wortel der religie. (Kautsky).

De gecultiveerde samenleving, het hoogste wezen, waaraan wij gelooven. (Dietzgen).

Christendom en socialisme is water en vuur. (Bebel).

Komt bij ons en ge hoort dingen, die voor Uw overgeleverd Christendom doodelijker zijn dan rattekruid. (Gerhard).

De mensch maakt de religie, niet de religie den mensch. (Marx).

We streven op economisch gebied naar het socialisme, op religieus gebied naar het atheïsme. (Bebel).

Zelfs de misdadigste gedachte van een booswicht is grootscher en verhevener dan de wonderen des hemels. (Marx).

„Godsdienstloosheid” is het schoonste sieraad der socialistische beweging”. (Frank v. d. Goes).

Wat de practijk betreft, kunnen wij er op wijzen, dat volgens Russische gegevens in de October-revolutie tot begin 1936, niet minder dan 428.000 geestelijken werden „geliquideerd”, dit wil zeggen, gedood. In heel Rusland is van de 200 protestantsche geestelijken geen enkele meer over, van de 810 priesters en 8 bisschoppen van Rome in 1939 nog 5.

Alleen in het „kalme jaar” 1938 werden 14.000 kerken opgeblazen of voor bolsjewistische bergplaatsen en clubs gebruikt. Van de 900 kloosters is geen enkel meer in gebruik voor geloofsdoeleinden.

Maar — **geen enkelen rabbijn werd er ooit één haar gekrenkt en geen enkele synagoge is gesloten.**

Waarom?

Omdat de Joden in Sowjet-Rusland de macht in handen hebben. De orthodoxe joden werden beschermd door de leiders der godloozenbeweging, die zelf niets anders dan joden zijn, n.l. Iskinski,

Minkin, Inzertoff, Mitin, Block, Hanf, Klitsch, Kogan, Wolfsohn, Silberberg, Grinberg, enz. Dit alles onder de opperleiding van den jood Mineas Israelsohn Gubelmann (Jaroslawski).

In tegenstelling hiermede waarborgt punt 15 van het programma van de Nationaal-Socialistische Beweging: Volledige godsdienst- en gewetensvrijheid met bescherming van den Christelijken godsdienst voor het in Europa gelegen deel van het Rijk.

Mussert zegt: (o.a. in zijn rede ter openbare vergadering te Eindhoven op 21 Februari 1934):

„Katholieken, hoog het Kruis!”

In zijn prachtige brochure „De Bronnen van het Nederlandsch Nationaal-Socialisme” noemt Mussert voorts als eerste bron het Godsvertrouwen.

De keuze moest voor werkelijke Christenen niet moeilijk zijn.

• OORDEEL VAN DE NEDERLANDSCHE SS. •

Het Weekblad „STORM” van de Nederl. S.S. schrijft in het nummer van 4 Juli 1941 een artikel, waarin op sarcastische wijze afgerekend wordt met het politieke Christendom.

Na er op gewezen te hebben, dat na de vroegere predicatie's tegen Sovjet-Rusland thans met geen woord wordt gerept over de a.s. vernietiging van het Bolsjewisme en nergens gebeden is voor God's zegen op de wapens van den Führer, schrijft het blad:

Dat is dezelfde geest van wereldsche machtpolitiek, die geest van Rome, die ook bij den Spaanschen burgeroorlog, toen kerken en kloosters brandden, toen duizenden religieuzen bezweken onder het sadisme der roode horden, partij voor Moskou koos.

Het politieke christendom is een verdwazing, een geestesstoornis. De slachtoffers ervan meenen blijkbaar dat iedereen gek is behalve zij zelf en dat hun bigotte wereld de normale is.

Anders is de totale omkeering van alle menselijke waarden in die breinen niet te verklaren.

Wij vernamen dat de voormalige koningin der Nederlanden, Wilhelmina, die enkele jaren geleden bij haar radio-debuut nog in de echte Oxford-stijl van den jood Buchanan zeide: „Waag het met Emmanuel”, nu heeft doen weten, dat **zij** het reeds met Vadertje Stalin waagt en ons volk opwekt ditzelfde te doen.

Voor haar zit daar weinig risico aan, het is voor **haar** geen waagstuk, maar voor haar vroegere volk zou een dergelijke poging

„alleen maar” moord en doodslag en zéér diepe ellende, ja, den volksdood beteekenen.

In haar konfessioneele omneveling en onder de inblazing der plutokraten beseft zij dat niet eens meer.

Het is niet zoo belangrijk: ook de monarchie heeft hier zijn tijd en zijn kans gehad en beide verknoeid.

Voor ons van de baan — maar kenmerkend voor het politieke christendom en zijn onvolksche instelling is het toch wel!

Plutokratische verdwazing.

Verdwazing uit angst is even erg. Londen bewijst het. Behalve konfessioneele verdoelden, herbergt het ook plutokratische idioten. Die houden het óók met Stalin. Zij dragen roode dassen boven hun kolbertje, drinken wodka in de nachtkroegen en laten balalaika-muziek spelen. Dat moet zij weten. Als de Britten naar kolchozen, dwang-kollektiviseering, bezprisorniki, komsomols, kerkverwoestingen en vrije liefde verlangen, naar G.P.Oe, of Tsjeka reikhalzend uitzien — dat is hun zaak. Maar de heeren plutokraten moeten het niet te dol maken en ons wijs trachten te maken, dat in alle Moskousche kerken duizenden geloovigen gebeden hebben om Gods zegen voor de bolsjewistische wapenen. Dat is te gortig. Wie in Moskou ter kerke gaat is een verloren man in Sowjet-oogen.

Wat willen die plutokraten in Londen nu van ons?

Moeten wij de Sowjet-Unie als „allerchristelijkste natie” aanvaarden? Moeten wij de leus aanheffen, dat Moskou ditmaal als beschermers van christendom en kultuur optreedt?

Wij vermoeden, dat de bedoelde Moskousche „kerkdiensten” plaats hebben gehad in de ongeschonden synagoges, waar het internationale jodendom, (dat óók „de Godlooze” uitgeeft) Jahwe's gunst heeft afgesjacherd om ditmaal den **Germaanschen** Goliath te verslaan, die de arglistige davidszonen dreigt te verpletteren.

Een dergelijke „klucht” is nèt iets voor Londen. Vandaar de plutokraten met roode dasjes enz. Maar wij kunnen niet aannemen, dat er buiten Londen en Moskou-lieden gevonden worden, die zóó stom zijn, dat zij dáár in trappen.

Wij zijn dus zoo vrij om Stalin nog maar niet als „Redder des Geloofs” te vereeren. Integendeel: wij zullen de goede vaderland-sche traditie van „hulp aan Finland” nog maar wat verbreeden tot: „**strijd voor Europa, met den Führer tegen bolsjewisme en kapitalisme**”.

Ook de huichelachtige houding der plutocraten tegenover Finland

en de beestachtigheden der Sovjets worden fel belicht.

Wij nemen over:

Anderhalf jaar geleden: In verschillende bedrijven geven werknemers en werkgevers een uur loon aan het Comité voor Hulp aan Finland.

E.D.D. organiseert een Finsche-Roode-Kruisavond in Krasnapolsky, hier spreken prof. ir. Schermerhorn, voorzitter van E.D.D., en m. J. J. R. Schmall, de christelijk-historische secretaris van de Veeniging Nederland-Finland.

De Nederl. Vereen. tot Bescherming van Dieren brengt haar 65 afdelingen in beweging om geld bijeen te brengen voor dekens voor Finsche legerpaarden.

De Bridgeclub „1938” organiseert een kaartavond met bal na en draagt f 300,— af voor Finland.

De firma D. Burger en Zn. te Rotterdam verzamelt ski's voor de Finsche soldaten, er komen honderden paren binnen.

Speldjesdag in Bussum en op 9 Maart 1940 groote collecte Amsterdam, waarbij 10.000 platen ter beschikking worden gesteld. Opbrengst: f 35.000,—.

Finsch-Nederlandsche Vereeniging stort f 75.000,— voor een ambulance-uitzending bij de Twentsche Bank.

De Koninklijke Nederlandsche Athletiek-Unie roept op voor steun aan Finland en „Quick” staat een week contributie af.

De Nederlandsche regering vraagt een crediet aan de Tweede Kamer van f 100.000,— om het Finsche Roode Kruis te steunen.

Ook de Heilsoldaten collecteeren voor het Finsche Roode Kruis.

In vele kerken gebed en collectes voor Finland, op de schalen worden ook sieraden naast geld gevonden.

In de Internationale Brigade te Finland zijn 13 Nederlanders, waaronder zich het geval voordoet, dat men na den strijd in de Roode Intern. Brigade in Spanje te hebben meegemaakt „gelukkig uit die hel is ontsnapt” en nu tegen de bolsjewieken vechten wil.

Finland werd ruw vernietigd door de bolsjewiki:

Zij bombardeerden met de „broodmandjes van Molotof”, d.w.z. met speciale „korven”, die tientallen kleine brandbommen over een groot oppervlak verspreidden, open steden en dorpen.

Het Finsche Roode Kruis moest er toe overgaan om van alle ziekenhuizen en hospitalen het herkenningsteeken te verwijderen, omdat de Sowjet-piloten bij voorkeur deze doelen uitzochten! Een onmenselijke methode, die zelfs in het Engelsche parlement opschudding verwekte.

In de door Rusland bezette gebieden wordt van de achter gebleven bevolking alles wat „meer dan lagere school” heeft, alles wat blond is, alles wat nationaal-Finsch voelt en alles wat verder op een of andere wijze uitmunt gedood.

Honderdduizend van huis en hof verdreven mensen vluchten radeloos naar de Finsche binnenlanden: grijsaards, vrouwen, kinderen — een eindeloze zee van ontwortelde, beroofde, hongerende en half bevroren mensen. Met de eerder geëvacueerden belooft het aantal door de Sowjets verdrevenen: plm. 600.000.

De Sowjet-Unie maakte in Finland 9.000 vrouwen tot weduwe en 25.000 kinderen verloren hun vader, daar er 15.000 Finnen op het slagveld bleven. 500.000 mensen werden dakloos, 1/6 der totale bevolking moest verhuizen, 46 ziekenhuizen werden vernietigd, toen kerken verwoest, van de geestelijken van het beroemde klooster te Petsamo bleven er slechts twee in leven, de rest werd neergeschoten of verdronk. 40.000 Finsche soldaten werden gewond, waarvan 10.000 verminkt. 640 burgers werden gedood, 15.000 gewond(!), waarvan 1000 zwaar. Vele werden neergeschoten, doordat de bolsjewieken hun met witte vlaggen naar zich toe lokten.

Daar is bolsjewisme: meedoogenlooze moord op burgers, zieken, gewonden en geestelijken; 370 open steden en dorpen werden gebombardeerd.

Geconstateerd werd het gebruik van dum-dum-kogels en van gifgas door de Sowjet-troepen. Ook tegen de burgerbevolking. De Finsche regering heeft over deze gevallen op 12 Februari 1940 een nota doen toekomen aan alle buitenlandsche regeringen.

In de patroongordels van gevangen bolsjewistische „soldaten” vonden de Finnen ontplofbare geweerkogels.

Dat is bolsjewisme.

150.000 mensen vluchtten alleen al uit Karelië: boeren, arbeiders, ambtenaren, kantoorpersoneel, ouden van dagen, kinderen. 80.000 boeren moesten hun hoeven verlaten en hun bezit achterlaten. 82.000 mensen uit Hangö moesten aan een onderdak worden geholpen. Niets gunden deze mensen aan de bolsjewisten, zelfs het afval uit de stad, de kachelhoutjes en de waardeloze prullen deden zij voor de oprukkende roode horde verdwijnen.

Maar geen hoeve kon in brand worden gestoken, want boven de eindeloze vluchtelingenkolonnes vlogen Sowjet-vliegers, die onmiddellijk deze weerloozen zouden hebben uitgemoord bij het eerste teken van „sabotage”.

57 Sowjet-vliegtuigen bombardeerden gezamenlijk. . . . één zieken-

huis. Maar ook hun eigen soldaten behandelen zij als honden: bij Summa lagen de gesneuvelden Russen tot metershooge dammen opgestapeld. De gevallen worden niet begraven, de gewonden aan hun ellendigen dood in het niemandsland overgelaten, zonder dat er een hand uitgestoken wordt om hen te helpen.

In hun instructies staat, dat zij hebben te overwinnen — of te sterven. En dat deden zij: 4000 man per dag, een divisie per kilometer....

Ook dat is bolsjewisme.

„Thans hebben allen de kracht van het Sowjet-land gezien”, juicht het kommunistische Volksdagblad van 15 Maart 1940, toen aan Finland de schandelijke „vredesvoorwaarden” van Moskou waren opgelegd, voorwaarden, die de Sowjet-ambassadeur Maisky (jood) al op 22 Februari aan de Londensche plutokraten had meegedeeld, drie weken nadat de Britsche arbeidersleider Citrine had verklaard, dat de Sowjets in het bijzonder de burgerbevolking bombardeerden. Dezelfde „heeren” loopen nu met roode strikjes voor Rusland rond! Even onbeschaamd maakte Daladier het, die vlak na de capitulatie-onderhandelingen van 12 Maart in de Fransche Senaat mededeelde, dat „reeds van 26 Februari 50.000 man gereed stonden voor Finland”.. Finland had alleen verzuimd een beroep op Frankrijk te doen!

Dat was de democratie!

Finland is gevallen. De democratieën wilden het zoo. Zij hielden dit volk op sleeptouw totdat het niet meer kón — en toen het doodop de wapens neerlegde voor de beulen uit Moskou, zeiden Chamberlain en Daladier op 11 en 12 Maart in Londen en Parijs: „wij zijn klaar om te helpen — wij zijn allang klaar, had dan wat gezégd als je hulp behoefde....”

Dit is geen fabel — dit is dokumentaire, door de democratieën zèlf bevestigde geschiedenis.

Finland moest kapot — in de hoop dat de Sowjets Deutschland dan later uit de Oostzee en van de ertsbasis in het Noorden zouden verdrijven.

Een klein volk werd opgeofferd — één van de velen.

Finland was gevallen, maar Nederland bleef geven: voor den wederopbouw, voor invaliden en onterfden. Arbeiders en directie van de Staatsmijnen gaven f 19.300,—, de Finsch-Nederlandsche Vereeniging schonk een ton, enz.

AANTREDEN TEGEN DE BOLSJEWISTISCHE PEST. ♦

De ZWARTE SOLDAAT doet in haar nummer van 4 Hooimaand 1941 een hartstochtelijk beroep op het Nederlandsche Volk om zich aaneen te sluiten.

Wij nemen hieruit over:

Sluit aaneen achter hem, die bewezen heeft al deze jaren, die achter ons liggen, juist te hebben gezien.

Sluit aaneen achter hem, dien gij misschien gisteren hebt bespot of gehoond, maar wiens trouw en wiens vaderlandsliefde gij in zijn woorden hebt kunnen beluisteren en in zijn daden hebt kunnen zien!

Als gij met ons aantreedt, dan staat ge op de bres:

Voor de beschaving, die uw Engelsche vrienden gaarne opofferen aan de hulp van de bolsjewieken om naar het beproefde recept zichzelf te redden ten koste van de anderen;

Voor den godsdienst, die politieke pastoors en dominees met hun preeken, hun bidden en hun gescheld tegen het nationaal-socialisme niet zullen redden in den strijd tegen de pest, die den godsdienst in Rusland heeft uitgeroeid;

VOOR FINLAND, dat uw democratische vrienden, uw collectes en uw ambulance niet hebben kunnen redden uit den greep van den overweldiger;

VOOR EUROPA, dat zich opnieuw in het bezit gesteld zal zien van de levensmogelijkheden, die het menschlievende Engeland en het geldverdienende Amerika het willen onthouden, wanneer de voortdurend dreigende wereldrevolutie de beslissenden slag zal zijn toegebracht en de voorraadschuren van het onmetelijke Rusland zullen zijn geopend;

EN VOORAL VOOR NEDERLANDS PLAATS IN DAT NIEUWE EUROPA, dat zich steeds duidelijker afteekent in de politieke werkelijkheid van vandaag.

Als gij met ons aantreedt, dan herstelt ge het onrecht, dat de groote meerderheid van ons volk den pioniers van de nieuwe orde in Nederland heeft aangedaan, **dan dient ge uw volk en uw vaderland op de eenig-mogelijke wijze.**

Dán maken wij samen een einde aan de werkzaamheid van allen, die om eigen baat bereid zijn de hoogste belangen van ons volk op het spel te zetten: **de werkelijke landverraders, de roddelaars, de hamsteraars, de uitbuiters van de oorlogsellende, de vluchtelingen in de uren van het hoogste gevaar!**

Volk van Nederland, aantreden! Tegen de bolsjewistische wereld-pest en haar bondgenooten! Voor een vrij en gelukkig vaderland en een eensgezind en krachtig Europa!

DE NEDERLANDSCHE UNIE BEPAALT HAAR STANDPUNT.

De Nederlandsche Unie heeft wederom ten duidelijkste getoond, den nieuwen tijd niet te begrijpen, en zich daardoor te stellen buiten de Nederlandsche volksgemeenschap.

De strijd tegen het Bolsjewisme wordt op de volgende wijze behandeld: Het Driemanschap stelt vast, dat er een oorlog is ontbrand tusschen Duitschland en Rusland (alsof het niet ging om een strijd op leven en dood tusschen de macht van het goede en die van het kwade). Het trio is zoo welwillend om met dr. Seyss-Inquart ervan overtuigd te zijn, „dat een bolsjewistische overheersching van Europa den ondergang van de Europeesche cultuur beteekent.”

Men zou dus denken, dat de heeren, die te pas en te onpas zich opwerpen als verdedigers van beschaving en Christendom zich ondubbelzinnig aan de zijde van het Duitse wapen zouden scharen. Echter, het tegendeel blijkt het geval, want zij voegen eraan toe: „Maar de omstandigheden, waarin ons volk zich thans bevindt, maken het ons ten eenen male onmogelijk stelling te nemen in den strijd tusschen Duitschland en Rusland. Een dergelijke beslissing toch zou slechts in volle vrijheid en door eigen overheid kunnen worden genomen.”

Hiermede schaaft de Unie zich welbewust bij diegenen, waarvan de Rijkscommissaris in zijn groote rede in Amsterdam zeide, dat zij „reactionnair een nieuwe ontwikkeling willen tegenhouden en daarom een beletsel vormen voor een gelukkige toekomst”. Zoo heeft deze verklaring slechts één verdienste, n.l. dat zij afwerpt het masker, waarop het Driemanschap schreef: eerlijken wil tot opbouwen.

(Het Nationale Dagblad van 3 Hooimaand 1941).

HET OORDEEL VAN DEN NEDERLANDSCHEN BOER. ♦

In „AGRARISCHE POST” schrijft D. v. d. Bospoort een artikel „Bolsjewisme of boerenorde”.

Wij nemen hieruit over:

„Er zijn ter wereld twee machten: die van het goede en die van

het kwade, die van de orde of die van den chaos, die van het goddelijke en die van het duivelsche.

En al mag de onderscheiding voor het menschelijke oog al eens niet volkomen duidelijk zijn, zij openbaren zich toch elk in hun eigen wezen.

Kapitalisme en bolsjewisme zijn in onzen tijd de gestalten, welke het duivelsche hebben aangenomen. Schijnbaar staan zij tegenover elkaar, in wezen vullen zij elkaar aan in brute loochening van iets hoogers dan het stoffelijke.

Nationaal-socialisme en fascisme staan daartegenover als de vormen, waarin zich de goddelijke orde openbaart.

Kapitalisme en bolsjewisme ontkennen in al hun gedragingen elke wet van Gods schepping. Zij exploiteeren den godsdienst, zoolang zij dien noodig hebben maar breken de kerken af, zoodra zij de macht daartoe hebben.

Zij onthinden het huwelijk in zijn heilige beteekenis en prediken het dooden van de levenskiemen, omdat de machthebbers dan destemeeer hun lusten kunnen botvieren.

Zij vertroebelen het bloed der volken door te mengen wat God gescheiden heeft en in den daardoor ontstaanden chaos verheugen zich hun aanhangers.

Van een orde van volken willen zij niet weten en een vaderland erkennen zij niet — daarom vervreemden zij den boerengrond, met geniepige verarmingspolitiek of gewelddadige onteigening, al naar de mogelijkheden zich voordoen. De gedachte, die daarbij voorligt is deze: zwak boerendom is zwak volk.

Dit alles speelt zich af, overal, waar kapitalisme en bolsjewisme baas zijn in hun volkomenheid in de Vereenigde Staten van Noord Amerika en in de Unie der Sovjet-Republieken.

Europa is aan deze volkomenheid der verwording ontkomen doordat in het Germaansche ras die eeuwige kracht der gebondenheid aan God, aan bloed en aan bodem, welke geroepen is geweest, eeuwen door, de cultuur in stand te houden, waakzaam bleef.

Wij hebben aanschouwd in de laatste jaren hoe deze kracht zelfs het door de triomfen van Versailles verzwakte Duitsche volk deed opstaan, om te worden tot die machtige kampvechter voor de waarachtige orde, welke in het Noorden en in het Westen het kapitalisme versloeg en nu in het Oosten afrekent met het bolsjewisme.

Zoover is het gekomen, dat de schijntegenstelling tusschen kapitalisme bolsjewisme niet meer overeind gehouden kon worden.

Zij hebben hun geestverwantschap openlijk moeten bekennen en zijn schouder aan schouder gaan staan om een wanhoopspoging te doen tot zelfbehoud.

In een gruwelijken koehandel met de volken der aarde hebben zij geprobeerd aan de verantwoording te ontkomen — het machtige zwaard der Germaansche gerechtigheid sloeg hun troef na troef uit de handen en nu staan zij ontmaskerd voor hun eindgericht.

Dat is de beteekenis van de historische beslissing, welke Zondag 22 Zomermaand bij de Zonnewende, openbaar is geworden."

INHOUD.

	Pag.
1. Voorwoord..	1
2. Vormingshandleiding over „Den strijd tusschen Nationaal-Socialisme en Fascisme eenerzijds en Kapitalisme en Bolsjewisme anderzijds”..	2
3. Gedeelten uit de redevoeringen van Dr. Seyss-Inquart en Ir. Mussert op 27 Juni 1941	6
4. Gedeelte uit artikel van den Leider in Volk en Vaderland van 23 Juni 1941	7
5. Uitspraken van den Leider met betrekking tot het Bolsjewisme	8
6. De houding der kerken	14
7. „Het politieke Christendom” (overgenomen uit het weekblad „Storm” van 4 Juli 1941)	15
8. „Aantreden tegen de Bolsjewistische Pest” (overgenomen uit „De Zwarte Soldaat” van 4 Juli 1941)	20
9. „De Nederlandsche Unie bepaalt haar standpunt” (overgenomen uit het Nationaal Dagblad van 3 Juli 1941)	21
10. „Bolsjewisme of boerenorde” overgenomen uit „Agrarische Post” van 27 Juni 1941	21



